

Ark No 3/1881

Diakonissestiftelsen 6 Januar 1881.

Paa Diakonissestiftelsens Bestyrelsens Vegne
skal jeg tilkjendegive den ærede Bestyrelse for Sygehu-
set i Veile, at vi have set os foranledigede
til fra 1 Juli dette Aar at forhøje Vederlaget for hver
udsendt Søster fra 100 til 200 Kroner om Aaret for hver,
fordi det tiltagende Antal af udsendte Søstre under vore
ikke ganske lette økonomiske Forhold gjorde det bestandig mere
føleligt, at Vederlaget ikke en Gang dækkede vore løbende
Udgifter ved hver enkelt Søster.

N. Dalhoff.

Til

Bestyrelsen for Sygehuset i Vejle!

Ark No 3/1881

Frederiksberg 6 Februar 1881.

Hr. Apotheker E. Friis!
Veile.

Deres venlige Skrivelse har ret glædet os ved at vise os, hvilken Modtagelse og overbærende Paaskjønnelse uden Tvivl vore Søstre ville faa, naar vi en Gang faa Lejlighed til at sende Søstre til Veile, og hvilket godt og kjærligt Tilhold de uden Tvivl ville faa i Deres Hus. Nogen Tid vil det jo sikkert vare, da vi havde fuldt op af Begjæringer, ogsaa af ældre Dato end den tidligere fra Veile om to Søstre til Sygehuset, som gave mig Anledning til ogsaa at tilstille Dem vor Rundskrivelse om Vederlagets Fordobling fra 1 Juli d.A. Det glæder os derfor, at Sygehuset i Frk Jensen alt har faaet en kyndig og kjærlig Sygeplejerinde, som idemindste foreløbig kan gjøre Tjeneste derved, saa vi ikke have

det saa tungt paa Hjertet, som mange andre Steder, fordi det endnu vil vare en Stund, inden vi kunne overtage det. Vi anse det i øvrigt ikke for heldigt at sende en enkelt Søster til at virke sammen med en anden Dame, som ikke står i Forbindelse med os; det vil i Reglen ikke blive heldigt for nogen af Parterne. Vi ere endog komne til den bestemte Overbevisning, at, skulle vi med rigtig god Haab og Tillid paatage os et Sygehus, saa maa vi helst ogsaa med det samme overtage Ledelsen af Økonomien ved en af vore Søstre, saaledes som vi har havt det indrettet i Hobro og Aalborg, til gjensidig Tilfredshed.

Mon det i øvrigt ikke skulde ligge allernærmest for Deres Bys Fornødenhed og Deres Hjertes Trang at faa en Menighedspleje i Gang, saaledes som der er i flere af Deres Nabobyer, og som vi snart haabe at faa i Gang ogsaa i Fredericia?

Hvad De end maatte bestemme Dem til og hvad De maatte begjære af os, kan De være forsikret om, at det skal være os en stor Glæde efter Evne og Lejlighed at opfylde Deres Begjæring.

Med Højagtelse

N. Dalhoff